

# LYSTFISKER

SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING



Sønderjysk  
SportsfiskerForening

58

[www.sydfisk.dk](http://www.sydfisk.dk)

Entreprenørfirmaet  
*Otto Christensen A/S*



Stensbækvej 16 · Arnum · 6510 Gram · Tlf.: 7482 6490 · Fax: 7482 6598  
Mail: [oc@ottochristensen.dk](mailto:oc@ottochristensen.dk) · [www.ottochristensen.dk](http://www.ottochristensen.dk)

## GAMMELBRO CAMPING

SINCE 1958 · ÅRØSUND



⚠ TRÆNGER DU TIL AKTIV FERIE?

⚠ LILLEBÆLT LIGE FOR DØREN



TLF. 74 58 41 70  
[WWW.GAMMELBRO.DK](http://WWW.GAMMELBRO.DK)

SVØMMEHAL  
STOR LEGE-  
PLADS

ALLETIDERS  
HYTTE-  
FERIE

# LYSTFISKER

SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING



## Nr. 58 · 15. årgang Maj 2020

Udgives 4 gange årligt:  
Medio februar, maj, august og november.

### Redaktion

Niels Ole Kjær 29 62 29 79  
Mail: [laksefiskeren70@gmail.com](mailto:laksefiskeren70@gmail.com)

### Foreningens bestyrelse

Preben Nielsen 74 61 80 70  
22 31 24 31

Peter Krüger 74 53 39 43  
21 20 16 12

Kaj Olesen 74 52 81 53  
29 70 81 53

Allan Kjærgaard 23 73 10 93

Martin Skov 74 82 22 10

Michael Røge 60 48 96 62

Lars Røge 25 36 71 51

### Forside

Havørred

### Billede

Tegning af Lars Ø. Jensen

### FORMANDEN HAR ORDET

Siden sidste blad udkom, er hele verden blevet sat på den anden ende og vi har fået besøg af en ikke indbudt gæst, som har navnet COVID-19 virus.

Alle er på den ene eller anden måde ramt og begrænset af virusser enten på arbejde eller i fritiden. Vi var nødt til at aflyse vores generalforsamling, der skulle have været afholdt onsdag den 18. marts 2020. Den er nu udsat på ubestemt tid, og vi forventer ikke at indkalde til ny generalforsamling før efter sommerferien. Vi vil indkalde med opslag på hjemmesiden og via vores mailsystem til jer medlemmer direkte.

Desværre har vi også måttet aflyse de arrangementer som var planlagt i løbet af foråret. Vores klubhuse måtte vi også lukke tidligere end vi plejer. Lystfiskeriet's Dag, som vi plejer at afholde ved Dyring-kær Put and Take sø, måtte aflyses; måske kan den afholdes efter sommerferien, men det må tiden vise.

Vi arbejder fortsat på at forny vores hjemmeside. Bestyrelsen har i løbet af 2019 set vores tekster og regler ved vores fiskevande igennem og prøvet på at ensrette dem, så mindstemål m.m. er ens de fleste steder. Så husk at tjekke regler for fiskevandene før du tager ud og fisker i 2020. Der kan være ændret på mindstemål m.m. ved de fiskevande, du plejer at fiske i.

Vores kortmateriale bliver også fornyet og det vil fremover være lettere at orientere sig ved å eller sø og se hvor det er tilladt at fiske. Det samme gør sig gældende for de parkeringspladser vi har.

Laksekvoten som vi har modtaget til Ribe Å gældende for 2020 er uændret i forhold til 2019. Laksefiskeriet er kommet godt i gang og der er fanget fine laks. De laks, der er hjemtaget, ligger med en vægt på mellem 5-11 kg. En opfordring til alle, tag en tur til de vestvendte vandløb i løbet af sommeren og prøv at overliste en laks eller havørred. De er derude, men det kræver at fiskegrejet pakkes og man kommer af sted.

Der skal, hvis ellers ikke COVID-19 spænder ben for det, laves en bestandsanalyse/revision af »Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig« efter sommerferien, nærmere bestemt i august og september. Det påregnes at tage 17 dage, hvor Sønderjysk Sportsfiskerforening skal stille med 2 personer pr. dag som skal hjælpe med at el-fiske i de tilløb, der er i det pågældende område.

Knæk og Bræk  
Preben Nielsen  
Formand

Gengivelse tilladt med kildeangivelse

**SPAR** 

**HOPTRUP**

Hoptrup Hovedgade 53  
6100 Haderslev  
Tlf. 74 57 52 04

SPORTSPRÆMIER · BRANDVÆSEN GAVER · GAVEARTIKLER · GRAVERING



**WARNCKE SPORTSPRÆMIER**

v/Gunnar Toft

Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk · www.warnckesport.dk

# Hotel Vojens

- Helaftensarrangementer fra kr. 498,-
- Kursus- og konference faciliteter
- Á la carte restaurant
- 3-stjernede hotelværelser

Nørregade 2A | 6500 Vojens | Tlf. 74 54 13 31 | hotel@hotel-vojen.dk | www.hotel-vojen.dk

**STYDING VVS** ApS

Kvalitet og tryghed!  
Tingvejen 30N, 6500 Vojens

 **vvscomfort**  
... dit lokale **bad- og energicenter**

Tlf: 74 50 73 07  
[www.stydingvvs.dk](http://www.stydingvvs.dk)

**Abningstider i Bad og Energiudstillingen:**  
mandag - torsdag.... 13.00 til 16.00  
fredag..... 8.00 til 12.00  
Eller efter aftale.

## Status på laksepremieren i de vestvendte åer pr. 14. maj 2020

Af Niels Ole Kjær

Premieren var igen ventet med spænding, men i år var det hele noget anderledes pga. coronavirus, lockdown af samfundet med dertilhørende restriktioner. Så ingen morgenmad i klubhuset, ingen røverhistorier eller hyggesnak til frokost.

Vejret var godt, og forventningerne var store ovenpå vinterens megen vand, men siden medio marts har vi næsten ingen vand fået, og det har åerne båret

ret præg af. Relativt lav vandstand og næsten for godt fiskevejr har gjort det svært. Alligevel har 13 dygtige og heldige medlemmer fanget hver en laks og hjemtaget dem.

Der er indtil nu hjemtaget 13 af 17 store laks. På den lille kvote er der ingen laks hjemtaget endnu.

Skal du til åen for at fiske laks og havørreder, så orientér dig på [www.ribeaa-systemet.dk](http://www.ribeaa-systemet.dk), inden du tager af sted.



Allan Kjærgaard med laks 18. april 2020 fra Gram Å.

# Vandstanden i åerne

Af Niels Ole Kjær

Her er grafer for vandstanden i Gels Å og Gram Å for en periode i januar og februar i år. De er lånt fra [www.hydrometri.dk/hyd/](http://www.hydrometri.dk/hyd/), som er drevet af ORBICON i samarbejde med kommunerne og Miljøstyrelsen (målingerne er dog ikke validerede, dvs. der kan være små afvigelser i forhold til de endelige statistikker, men de giver os et meget godt billede af vandstanden i åerne over tid). Hjemmesiden er spændende og har et væld af informationer, som vi fiskere kan nyde gavn af.

Her er bl.a. lidt om, hvad ORBICON selv skriver, at siden kan bruges til:  
»Alle stationer viser aktuel vandstand, og nogle stationer viser også nedbør, vandføring, vandtemperatur mv.

Via fanenbladet 'temakort' herover gives adgang til andre kortvisninger. Bl.a. giver temaet 'Målestationer' information om hvad der findes af vandløbsdata i Orbicons hydrometridatabase med historiske data helt tilbage til 1917«.

Vandstanden var endelig faldet lidt i januar, men steg så meget igen, da der igen kom rigtig meget nedbør.

Alene i januar og februar måneder i 2020 er der kommet cirka halvdelen af et normalt års regnmængde. Marts måned var mere normal, med kun cirka 50-55 mm nedbør og april har i skrivende stund (14.4.) kun givet et sted mellem 3 og 10 mm nedbør her i området.



# Med fiskestang og tegnegrej

Vi har spurgt Lars Østergaard Jensen fra Christiansfeld, om han kunne fortælle lidt om sit liv som illustratør, tegner og ikke mindst lystfisker i ind- og udland.



Allerede som dreng var jeg fascineret af naturen. Da jeg ikke havde mange venner med samme interesse, tilbragte jeg derfor en stor del af tiden alene med at samle biller og sommerfugle, kigge fugle i kikkert ude i de store rørskove på vestsiden af Hejlsminde Nor eller undersøge amøber under mikroskop. Udover en modeljernbane ophængt i et snoretræk i værelset havde jeg utallige sylteglas fyldt med sprit og konserverede døde dyr.

Min far lavede et stort terrarium, som om sommeren var hjem for salamandre, frøer og tudser. Da jeg skulle tidligt i seng, samlede min mor om natten regnorme ude på plænen til at fodre dem med. Oppe på det mørke loft under det stråttækte tag fik jeg to gange opfodret

små ugleunger, som var skvattet ned fra kirketårnet. Især den ene ugle unge var håndtam som en undulat, og jeg var ked af det, da den sidst på sommeren fløj ud i friheden.

Af mor fik jeg altid naturbøger i jule- eller fødselsdagsgave lige fra jeg kunne læse. Bøgerne fra Politikkens forlag med de flotte tegninger gav lyst til selv at tegne. Bogen med dramatiske afbildninger af fortidens dinosaurere i urtidens landskaber satte især fantasien i brand – faktisk så meget, at jeg nogle nætter fik mareridt om Tyranosaurus Rex. Jeg havde dog ikke rigtige tegnematerialer, men kun de skrækelige farvestifter, som vi dengang brugte til at tegne engle, Abraham og Vorherre i landsbyskolens kristendomstimer.

Til min konfirmation gav en elsket onkel mig fire-binds værket »De fire årstider« med Claus Berrings 400 fantastisk flotte akvareltegninger af landskaber, planter og dyr. Bøgerne var og er stadig en stor kilde til glæde og inspiration for mig.

## Det første fiskegrej

To år før min konfirmation fik jeg af en skolekammerat en primitiv fiskestang snittet af en kæp med lidt line viklet om spidsen og en 35 gram torskepirk! Snart begyndte jeg derfor at drømme om en rigtig fiskestang. Min far sejlede som hovmester for Mærsk og havde nogle år forinden i Japan købt et fiskesæt bestående af en tredelt fluestang af splitcane. Man kunne vende håndtaget, nøjes med underdelen og en særskilt spinnespids. Dertil fulgte nogle flåd og flere særdeles kulørte fluer samt en billig kopi af et multihjul, som ingen hverken før eller senere kunne kaste med. Så for lommepengene anskaffede jeg mig et Norris Diamond 666 fastspolehjul for den formidable pris af 24,25 hos isenkræmmeren i Christiansfeld – og så var jeg ellers klar til at fiske med nogle andre drenge i åen ved Aller Mølle.

## Min allerførste fisk

En dejlig forårsformiddag i 1968 fik jeg lyst til at udforske Aller Å nedenfor møllen for at dyppe snøren med 'fladfiskeforfanget' og regnormen i svingene. På vej tilbage skræmte jeg en stor fisk, der forsvandt opstrøms og ind under en gren, der hang ned i vandet.

Efter fem minutters venten – der følte som fem timer – prøvede jeg forsigtigt at skyde grenen med bladene lidt til side – og VOILA, der stod en ørred med masser af prikker på ryggen i strømmen. Jeg sugede nærmest hypnotise-

ret synet af fiskens arbejdende gæller, svajende muskuløse krop og finnerne til mig. Forsigtig sænkedes den efter flere timer mumificerede regnorm ned foran fisken – som fornærmet trak lidt ud til siden.

Først da jeg satte en ny, stor og sprællende regnorm på krognen skete der noget – faktisk ikke så lidt, da jeg forsøgte at løfte vilddyret op på land. Men endelig lå den sprællende mellem skovbundens anemoner nedenfor jordvolden af den gamle sagnomspundne middelalderborg – min allerførste fisk, endda en vild og blank regnbueørred på 44 cm frisk trukket op ude fra havet med hele finner. Kunne man drømme om en bedre og mere eksklusiv debut, har jeg mange gange senere tænkt.

Dengang husede Aller Å nemlig stadig en bestand af disse flotte steelheads, som ingen vidste hvor stammede fra. Det nærmeste dambrug var mere end 40 kilometer borte. Indtil begyndelsen af 1980'erne trak fiskene hvert forår dengang op i en lille bæk for at gyde, men biologerne troede dengang ikke på det. Siden blev de vilde regnbueørreder fortrængt af hav- og bækørreder.

Nå, men tilbage til min første fisk. Hverken min mor eller min mormor havde dengang prøvet at tilberede eller spise laks eller ørred. Min far, der jo var uddannet kok og hovmester, var ikke hjemme og kunne derfor ikke tilberede



den lille stolte fangers bytte. Da min mor havde skåret ørreden op, sagde hun til mormor: »Fiskens kød er jo rødt. Tror du, det har noget at gøre med den forurening, som man nu læser så meget om i aviserne? Tror du, den kan være giftig og farlig at spise?« I det samme kom naboens gamle kat forbi, som mor og mormor lokkede ind i køkkenet med et stykke af min ørred, De holdt den indespærret en times tid for at se, om kræet blev syg eller ville afgå ved forgiftningsdøden. Men katten overlevede og det gjorde familien også – men min mor blev aldrig begejstret for at spise ørred hverken dengang eller siden!

Det år blev det til flere fisketure i Alle Å, men vandet var om sommeren frygtelig forurenat fra mejeriet, slagteriet og kloakudledninger fra Christiansfeld, som først i 1971 fik et rensningsanlæg. Jeg begyndte derfor at fiske fra molen i Hejlsminde og fangede det forår en del lækre ålekvarter – som min mormor elskede – og store farvestrålende ulk.

En tidlig morgen i maj – efter inspiration af læsning i Politikens Lystfiskerens Håndbog – kastede jeg en dansk fremstillet T-pirke på 18 gram (stykprisen var blot 1,75 kroner, så ugens lommepenge rakte til 2 stykker) ud i havnebassinet – og sandelig om jeg ikke fik en stærk, blank havørred til at hugge. Da vidunderet desværre gled af kroge i vandkan-



ten, var jeg lige ved at bryde i gråd. Hvor stor var den? Måske 45 centimeter, men dengang følte tabet ubærligt. Da det blev efterår og vinter, inviterede havnens rare gamle erhvervsfisker, Bøneland, mig nu og da ind i fiskeskuret varme og lærte mig at rense fisk.

### En ny verden åbnede sig

I sensommeren 1969 startede jeg i 1. real i Christiansfelds tidligere privatskole, hvor jeg gik i klasse med Henrik Thimsen, der var kommet til Danmark fra Canada et par år forinden, og Eskild Petersen fra Taps. Sammen med de to og Thyge Hansen, hvis far ejede en stor gård i Tapsøre med tilhørende moser, tog lystfiskeriet rigtig fart. Med Henrik, som havde fisket bass i Canada, fiskede jeg især gedder og aborre i lokale moser eller i Gram Slots sø. Henrik og jeg har holdt sammen lige siden. Han bor i dag i Midtjylland og vi fisker nu og da oppe i Hald Sø. Med Eskild, som året efter flyttede til Ørum mellem Vejle og Juelsminde, fiskede jeg gerne bækkørreder i den lille, men smukke Ørum/Rhoden Å eller havørreder i Vejle Fjord.

En weekend i april afholdt Vejle Saltvandsportsfiskerforening dengang kystkonkurrence, som Eskild havde inviteret mig med til. Ved den lejlighed lærte jeg hans onkel fra Fyn at kende, Flemming Birch Jensen, som solgte nogle – dengang i mine øjne klodsede og grimme rød/gule kystwoblere. Eskild og jeg fik stukket nogle i hånden og bedt om at fiske med dem. Så snart jeg var kommet lidt på afstand, bandt jeg dog en Jensen Pirk på i stedet, men Eskild fangede i et af sine første kast den morgen ved Daugaard Strand en flot havørred på 57 centimeter. Hans onkel reklamerede højt for alle andre deltagere om nevøens fangst, hvorefter flere købte et

par stykker – og da konkurrencen sluttede om søndagens, var 4 af de 10 indvejede ørreder fanget på »den fynske kystwobler«.

Eskild scorede tredjepladsen og var ikke til at skyde igennem. Et par år efter etablerede Eskilds onkel sin egen virksomhed, Flemmings Fiskegrej. Mange år senere skrev jeg en artikel med en tegning om hans woblere, blev inviteret med til en uges laksefiskeri i Gaula og følte mig altid velkommen, når jeg nu og da besøgte ham og hans søde familie i Messinge på Nordfyn.

### Foreningsliv

I 1970 meldte jeg mig ind i Kolding Sportsfiskerforenings juniorafdeling og fik mange nye venner samt adgang til mit andet hjemvand Kolding Å, Harte-Dons Søerne og Gels Å, som jeg aldrig bliver træt af at besøge. Efter nogen tid blev jeg juniorleder og sammen med andre unge arrangerede vi busture ud til Lillebælt, Varde Å og årlige vinterture til øvre Sneum Å, hvor foreningen stadig råder over en fin strækning.

### I gang med tegneriet

I forbindelse med juniorarbejdet kom jeg jævnligt hjemme hos foreningens formand, Knud Hegnet Larsen, og blev fascineret af hans flotte tuschtegninger. Han underviste på Kunsthåndværkerskolen (nu Designskolen). På det tidspunkt gik mine fremtidsplaner ellers i retning af at blive journalist, men snart trak et virke som grafiker, tegner og illustratør mere.

En aften tog jeg derfor mod til mig og spurgte ham lidt om uddannelsen. Han mente, jeg først skulle lave nogle prøvetegninger – som jeg fik i hovedet et par dage efter med en småbrusk besked om, at den karriere kunne jeg godt

skyde en pind efter. Jeg var mere end knust. Men stædig som jeg har været fra fødslen, spurgte jeg ham så nogle aften senere, hvad man SÅ skulle kunne for måske at bestå optagelsesprøven – og fik nu udleveret rigtigt tegnepapir, en ordentlig tuschpen og en bunden opgave, som han allerede havde fundet frem til mig, da jeg havde ringet og anmodet om audiens.

Den følgende uge knoklede jeg med opgaven. Og sjældent har jeg været så nervøs, som da jeg cyklede fra Aller op til Kolding for at skubbe tegningen hen over hans Wegner designede sofabord for at modtage dommen. Og hvordan faldt denne? Tja, Egentlig ros fik jeg ikke, men med en smil spurgte han, om jeg havde lyst til at prøve kræfter med endnu en opgave! Det var en af de største aftener i mit liv, og i løbet af de næste halvandet år fik jeg jævnligt nye opgaver, kritik og nogle gange endda ros. Det ligger nu over 45 år tilbage, men Knud er stadig en kæmpe inspiration for mig og en livslang ven, som jeg mødte lige på det rigtige tidspunkt i mit liv.

### 5 fantastiske år på kunsthåndværkerskolen

I 1973 slap jeg igennem optagelsesprøvens nåleøje og kom ind på Kunsthåndværkerskolen. Det blev til nogle fantastiske sjove, men også udfordrende år. Der lærte jeg at disciplinere mig som billedkunstner og at opsuge inspiration fra andre kunstretninger som litteratur og musik, der begge siden har fyldt meget i mit liv. Efter de obligatoriske 4 år ansøgte jeg om et tilvalgsår for at koncentrere mig om akvareltegning, og emnet for specialopgave blev selvfølgelig at lave en kalender med 12 tegninger af fisk.

I 1978 tog jeg afgangseksamen som brugsgrafiker og bogillustrator, men al-

lerede samme år havde jeg lavet og solgt min allerførste bogopgave – at illustrere Kurt Malmbak Kjeldsens epokegørende bog, »Havørred-havørred«, som jeg 15 senere måtte illustrere om igen med nye tegninger efter trykkeriets brand. Ved samme lejlighed skrev jeg grejafsnittene om for Kurt – nærmest som en stiløvelse i at ramme hans specielle formuleringsmåde. Han ringede dagen efter en anelse lettere kompleks – og afsnittene blev anvendt næsten uden ændringer. For mig var det lidt af et ridderlag som skribent.

### Reklamebranchen

Efter kunsthåndværkerskolen ventede et studielån på at blive betalt. Så de næste 8 år arbejdede jeg på forskellige reklamebureauer i Vejle, Ålborg, Rødekro, Haderslev og endelig i Kolding. Det var hårdt i starten, men gav en masse praktisk erfaring og på det sidste bureau arbejdede jeg ikke blot ved tegnebordet og i mørkekammer, men også med tilrettelægning, produktionsplanlægning og kontakt med reproanstalter og trykkeriet. Det var tre lærerige år, men også en tid med megen stress og alt for lidt fritid.

### Freelance siden i 1987

Så omkring min 31-års fødselsdag begyndte lysten gevaldigt at trække i en hel anden retning. Efter mange overvejelser tog jeg i maj 1987 springet til at sige op, blive selvstændig uden fast indtægt – men med frihed til at udleve drømmen om at illustrere, fotografere og skrive om lystfiskeri og naturemner. Jeg havde allerede udført opgaver for Sportsfiskeren i 1986 og fik efter et besøg i Hamborg en freelance kontrakt med de tyske blade Bliker og Fliegenfischen – og indledte samme sommer et

frugtbart samarbejde og venskab med Jens Ploug Hansen, der varede indtil hans alt for tidlige bortgang i 1999. Det er nu 21 år siden og jeg savner ham stadig, selv om vi nu og da kunne have vores små kontroverser.

For landets nok største vandløbsekspert, Bent Lauge Madsen udførte jeg senere et par spændende bogillustrationer. Derimod kom samarbejdet med Svend Tougaard på Fiskerimuseet i Esbjerg desværre aldrig rigtig op at køre. I 1987-1989 trak jeg mig som formand af Aller Å Sportsfiskerforening og medlem af kredsbestyrelsen af DSF i Sønderjylland og senere som næstformand i Kolding Sportsfiskerforening. Jeg stoppede også med at undervise på aftenskole i fluebinding og fiskeri – da der ellers ville gå »for meget fisk« i det hele. Men jeg holdt fast i tegneundervisning i ungdomsskolen i 23 år i Christiansfeld og Egtved, nogle år på en højskole og begyndte så for 5 år siden at undervise på aftenskole for voksne – undervisning af andre giver masser af energi og inspiration samt selvfølgelig en vis fast indtægt, hvilket både revisor og bankrådgiver sætter pris på!

Igennem nogle år arbejdede jeg som fiskeguide for udenlandske sportsfiskere eller som – ubetalt – rejseleder på havsfisketure til Irland. Men snart fik jeg dog nok af begge. Til gengæld har jeg altid fundet stor glæde og inspiration på fisketure – ikke til dyre laksevande – men til mere ukendte naturområder, fjeldsøer og elve oppe i det allernordiske Skandinavien. Store oplevelser havde jeg også ved den djævelsk stærke tidevandsstrøm i Saltstraummen eller ud for ved Lofoten og det spændende, men fysisk krævende havfiskeri på 300-500 meters dybde i den norske rende mellem Sydnorge og Nordjylland. Jeg hå-

ber, når der bliver mere tid om et par år, igen at opsøge de ensomme vidder oppe ved polarcirklen igen – ikke så meget for fiskeriets, men for naturens skyld.

I dag bliver det ikke længere til mange bogopgaver efter finanskrisen og heller ikke til mange artikler for lystfiskerbladene hverken hjemme eller i udlandet. Oplagstallene falder, antallet af udgivelser skæres ned fra år til år og honoraret til freelance skribenter, illustratører og fotografer er stort set de samme som for 25 år siden – selv om salgsprisen i kiosken er næsten tre gange højere end dengang! Noget jeg virkelig savner, er kontakten med foreningerne og læserne i Syd- og Sønderjylland, efter at vi lokalredaktører på Sportsfiskeren desværre blev sparet væk.

I dag skriver jeg mest for en lokal ugeavis om løst og fast, hvilket viste sig at være meget sjovere, end jeg først troede. Det bliver også stadig til oversættelsesopgaver for grejfirmaer, turistorganisationer og et sportsdykkerblad – og nu og da skriver jeg små stemnings- og fiskeberetninger på Facebook for ikke at rustne. Der er også blevet mere overskud til at tegne fisk, dyr og landskaber samt lave plakater enten på bestilling eller ud fra egen motivation og lyst. Mange af mine akvareltegninger har jeg gennem årene fået lavet tryk af, som jeg sælger på Fluefiskefestivalen i Kolding, Skjern Lystfiskerfestival eller via Facebook.



Lars Østergaard Jensen med sin plakat for Skjern Lystfisker Festival 2020, som desværre blev aflyst på grund af Corona. Plakaten i A3 Format kan dog købes direkte.

Vedrørende bestilling af originale tegninger eller køb af tryk kan man kontakte mig direkte pr. mail: [loejart@gmail.com](mailto:loejart@gmail.com)



Tegning af  
Lars Østergaard Jensen



# Haderslev Fluens historik 1976-2020

Af Per Karlsen

I mit hobbyrum med alle mine fisketing, er der mange gode minder og når jeg ser rundt på billeder og tegninger, så falder mit blik på en indrammet flue, som kom til at betyde rigtig meget for min karriere som fluebinder.

Rammen er dateret 20. juli 1978, og fluen er en ægte original P.K. flue, nemlig Haderslev Fluen. Mønsteret var oprindeligt døbt X1 fra en serie, som blev døbt X med efterfølgende numre, og der var flere X mønstre, som gik deres sejrsgang ude ved vandene.

X1 blev noget helt særligt for en lille flok lokale lystfiskere, der havde deres daglige gang i Hoptrup Å (Kanal) – Gels Å, og ikke mindst Nørreåen (en del af Ribe Å systemet).

Fangsterne var usædvanlige, set ud fra det synspunkt, at der blev fanget mange havørreder og store bækørreder på netop dette mønster, og af mange forskellige fluefiskere, så det måtte være selve mønsteret, der var hittet.



**Haderslev Fluen.**



Jeg havde lavet den første X1 allerede i 1976, men i 1978 holdt Lemvig og Omegns Sportsfisker Forening en landsdækkende fluebindingskonkurrence, og jeg blev opfordret til at deltage. Jeg havde valgt, at indsende hele X serien, men ganske som de aktive fluefiskere, så valgte dommerkomiteen X1 mønsteret, og bad om lov til at publicere X1 med navnet Haderslev Fluen, der samtidig var en overbevisende vinder af konkurrencen.

Jeg var rigtig glad for at man havde valgt netop Haderslev Fluen. Det var nemlig et simpelt mønster, men samtidig utroligt velfangende. Det blev så vejen til en hektisk karriere med fluer og fluebinding, som har hængt ved lige siden.

Haderslev Fluens Historie, er også omtalt i Poul Friis bog »Danske Fluer« på side 62, men har været publiceret i mange tidsskrifter og blade op igennem årene.

Mønsteret ser sådan ud i sin originale form:

## **Navn: Haderslev Fluen (X1)**

Krogstørrelser: Alle typer kroge.

Hale: Cremefarvet hackle fibre.

Rib: Oval guldwire.

Krop: Blanding af mørk oliven sæluld og lys hareuld.

Vinge: 2 creme farvet hackle spidser.

Fronthackle: Badger hønehackle.

Bindetråd: Sort.

Hoved: Sort.

Ud fra det originale mønster, er der op igennem årene lavet en del varianter, alt efter tidens trend, og da hårvingen var det nye hit, ja så var det en selvfølge, at Haderslev Fluen, blev ven med rævens hår. Her var så bare lidt udskiftning

af hale og vinge. De første varianter af Haderslev Fluen, som hårflue, havde denne opsætning:

## **Navn: Haderslev Fluen Hårvariant**

Alle typer kroge + rørfluer og Wadding-ton.

Hale: Cremefarvet hår fra ræv.

Rib: Oval guldwire.

Krop: Blanding af mørk oliven sæluld og lys hareuld.

Vinge: Ræv i creme farvet.

Fronthackle: Badger hanehackle - stort.

Bindetråd: Sort.

Hoved: Sort.

Ved praktisk fiskeri, især efter havørred, var der ikke meget forskel på fangsterne, hvad enten man brugte originalmønsteret eller udgaven med hårvinge, men der var en ting, der var stor forskel på, nemlig holdbarheden af fluen. Den originale vinge med 2 hackle-spidser, er ikke så holdbar, som rævehårene, og mønsteret gled langsomt over i en ren rævehårsudgave.

Krogene, fluen blev bundet på, var normalt Mudstad og Kamasan, og i de tidlige udgaver, var det tit små dobbeltkroget udgaver, der blev anvendt. Senere da fiskeriet i de mindre norske elve var aktuelt, ja så blev Haderslev Fluen også lavet på laksekroge, endda hele paletten rundt, med enkelt – dobbelt og treble kroge, så sortimentet var meget alsidigt med kroge i så sige alle udgaver.

Da vi midten af 80'erne fik rustfaste Partridge kroge til kysten – mest JS krogene, ja så blev Haderslev Fluen også bundet på dem. Jeg prøvede også at lave mønsteret, som almindelig Matuka med fjervinge. Den type var i perioder forrygende på kysten, men der har været flere forskellige kystvarianter af Haderslev Fluen.

Under natfiskeriet i Karup Å var en stor dobbelt krog str. 1/0 med et stort Muddler-hoved et hit, blandt andet på stykket ved Hessellund Sø Camping, var der bud efter havørrederne. Mærkeligt, når vi tænker på, hvor mange der fiskede inde på campingpladsens område, men nattens fiskeri, med Haderslev Fluen med Muddler-hoved, ja, det var et hit. Især fiskede den godt hen på efteråret, når det var buldrende mørkt.

I dag ville jeg lave en dobbeltkroget Haderslev Flue på flg. måde:

#### **Navn: Haderslev Fluen Hår - Matuka variant**

Alle typer dobbeltkroge.

Hale: Cremefarvet hår fra ræv.

Rib: Oval guldwire.

Krop: Mørk oliven SLF dubbing.

Vinge: Dansk ræv, som strip - i lys udførsel.

Front hackle: Badger hane hackle - stort.

Hoved: Gråhvid SoftCones i ø10 mm.

Bindetråd: Sort.

Hoved: Sort.

Gennem tiden har jeg lavet mange Haderslev Fluere efter kundernes ønsker, og en Haderslev Flue, som rørflue var inde i billedet omkring år 2000. Her var mønsteret, så i denne opsætning:

#### **Navn: Haderslev Fluen variant - rørflue 1**

Rør længder fra 20- 40 mm.

Tag: Oval guldwire.

Hale: Hvidt ræve hår vundet hele vejen rundt om røret!

Krop: Dark Olive uldgarn, meget nulret i udseende – børstes ud!

Rib: Oval guldwire.

Vinge: Hvid ræv, så lang, som mulig, evt. med sorte spidser.

Front hackel: Badger hane, meget stort.  
Bindetråd: Sort.

Da det blev populært at tilføje flash i vingen og sætte forskellige vægte på, var Coneheads et rigtig godt tilvalg til rørfluere, når det handlede om Haderslev Fluen. Jeg har en fast udgave, som har været til stor glæde, både ved fiskeri efter havørred og laks, og jeg tror på, at en dansk laks måske kunne lokkes til hug med denne udgave:

#### **Navn: Haderslev Fluen variant - rørflue 2.**

Rør længder fra 25-50 mm.

Tag: Oval guldwire.

Hale: Hvidt ræve hår twistet, og vundet hele vejen rundt om røret!

Krop: Dark Olive uldgarn, meget nulret i udseende – børstes ud!

Rib: Oval guldwire.

Palmer hackel: Dark oliven hane hackel.

Vinge: Hvid ræve strip + holografisk flash i valgfrie farver.

Front hackel: Badger hane, meget stort eller twistet i sort / hvid ræve dubbing.

Conehead: ø6 mm i farven guld.

Bindetråd: Sort.

I de seneste 15 år er der kommet så meget tilbehør til fluerne, at jeg selvfølgelig ikke har kunnet lade være med at tilføje mine klassikere noget af det nye også. Jeg har satset på Peter Falkenbergs SoftCones, og til Haderslev Fluen vil jeg gerne bruge de lyse farver, men reelt så tror jeg, at de er lige gyldigt med farverne, bare der er noget, som flytter vand!

DFRS (DET FLEKSIBLE RØRFLUE SYSTEM) er jo selvfølgelig også inde

omkring Haderslev Fluen, og blev testet i 2012, blandt andet i Gaula. Det viste, at Haderslev Fluen, som en del af DFRS, er godt fangende til laks i elve med mellemhøj vandføring, men det kan være tilfældigt, at man render ind i laksen med bestemte mønstre. Til gengæld har de norske havørreder i flere elve forelsket sig i små dobbeltkrogede Haderslev Fluere

#### **Navn: DFRS - Haderslev Fluen - rørflue.**

Vinge indstik:

40 mm langt ø1,7mm rør.

Bag dubbing: Mørk oliven SLF dubbing.

Bag hackel: Badger hackel hane.

Vinge: Hvid ræv + multifarvet holografisk Angelhair, over vingen.

Bunddubbing til front hackel:

Mørk oliven SLF dubbing.

Front hackel: Badger hane – meget stort, og med tydelig sort midterstribe!

Bindetråd: Sort.

Rørfluen kan tilføres belastning i form af Coneheads-kugler (ved kugler placeres kuglen imellem kroppen og vingesektionen, jeg limer kuglen på det lille rør).

Krop:

Rør – pipette rør i længder på 20-50 mm.

Hale hackle: Twistet hvid ræv.

Rib: Oval guldwire.

Krop: Dark Olive uldgarn, meget nulret i udseende – børstes ud!

Palmer hackel: Oliven hanehackle – stort.

Disk foran palmerhackle – evt. købte diske, eller en nedsmeltet Hama perle. Jeg vil gerne have fluoriserende diske.

Ved at placere disken forrest på røret, sker der 2 ting. Man får den ønskede

turbulens, men samtidig beskyttes afslutningen på fluen, så bindetråden ikke flås op. Man kan evt. lime disken, da bindetråden så låses en ekstra gang!

I vores moderne verden med alverdens fluebindingsmaterialer, ikke mindst hår og skind, er Haderslev Fluen også et oplagt emne til skindvinger, og jeg vil da mene, at der kan laves endnu flere interessante tiltag på det mønster. Jeg har til Varde Å, Skjern Å, Karup Å og Gels Å prøvet en model med oliven vinge-strips, og badgerfarvet oliven hackle.

Ja, man kan sige, at det er en skrue uden ende, og til sidst er der vel ikke så meget Haderslev Flue over det mere eller er der? Men det hele har fanget fisk, så det er vel også her kun ens fantasi, der sætter grænserne for hvor meget et originalt mønster kan laves om!

Det var kort historikken omkring Haderslev Fluen. Knæk og bræk.



# Barsø-turene

Af Lene Lorenzen

På denne tid af året, lige omkring Bededagsferien, er der som regel voldsom aktivitet og planlægnings-kuller i mit hoved. Årets første Barsø-tur skal til at afvikles og der er en hel del, som skal falde på plads, før roen kan indfinde sig. Samling på tropperne, madplaner, indkøb, reserveringer og meget mere, er noget af det som fylder ugen ud, imens der er count down til fredag morgen, hvor de fleste mødes ved dagens første færgе.

MEN sådan er det ikke i år... Med nedlukningen af Danmark kom der pludselig rigtig mange andre spørgsmål og usikkerheder. Hvor lang tid ville nedlukningen vare? Hvilke krav og anbefalinger ville der komme? Kunne man afvikle en tur under anderledes forudsætninger og ville det give mening? Mange og store beslutninger, som man ikke tidligere har skullet forholde sig til.

Desværre som situationen er/var blev en aflysning nødvendig. Det er aldrig sket før og forhåbentlig sker det aldrig igen!

På trods af, at alle har forståelse for en aflysning, har der alligevel været mange spørgsmål og henvendelser. Det har virkelig vist mig, at turen betyder rigtig meget for rigtig mange. Og hvor er det dejligt!

Da jeg nu ikke har en tur at berette om, må jeg vende tilbage til tidligere ture og gamle billeder for at hente en historie frem til bladet.

Når Bededagene og dermed Barsø-turen falder sent i foråret og vejret samtidig viser sig fra sin smukkeste side, kan man om aftenen fra hytten og andre steder på øen, høre en fantastisk og rigtig hyggelig lyd. I mange år, gik jeg i den tro, at der var løvfrøer. Men et år blev jeg klogere.

Der var engang... 3 m/k'ere på aftenfiskeri lige foran hytten, da vi pludselig så noget komme svømmende mod kysten. Forundringen var stor – Det var en tudse. Da vi jo alle var rigtige naturelskere og vi vidste, at tudser havde svære kår i den danske natur, skulle den da reddes! Så tudsen blev hevet i land med et fangstnet.

Mens vi glade og næsten overstadige sad og jublede over vores store heltegerning, »at vi lige havde reddet en tudse«, så vi den næste komme kravlende op gennem sandet og i løbet af kort tid, så vi endnu flere. Vores undren var stor og forblev stor, da det var før google var med os på turen. Vores snak blev nu drejet om på, hvorvidt vi skulle prøve at fortælle vores fiskekammerater, at øen var blevet besat af tudser, da vi var meget bevidste om, at vores troværdighed nok ville lide et alvorligt knæk, og ingen sikkert ville tro os.

Lidt for letsindige valgte vi at fortælle om invasionen, og fik den reaktion vi havde frygtet; Ingen troede os.

Hjemvendt fra Barsø blev sagen undersøgt nærmere og vi fandt ud af, at det vi havde reddet var en strandtudse; –

en yderst habil svømmer, som gerne forcerer havet i sin søgen efter kærlighed OG absolut IKKE havde haft brug for hjælp. Hr. Tudsens kvækken kan i stille vejr høres på flere kilometers afstand.

På den næstkommende tur (november) blev den ny tilegnede viden delt. Selvfølgelig og helt forventeligt (med de godmodige drillerier, som tonen bærer præg af), blev der krævet beviser på bordet, hvilket var rigtig svært, da tudserne for længst var blevet trætte af romantik.

Forunderligt nok fremme ved næste forårstur, kunne jeg konstatere, at de flestes langtidshukommelse åbenbart var yderst velfungerende. Så jeg måtte på jagt. Resultatet ses på billedet. En strandtudse som kom med hjem til hytten, vist rundt, klappet og pænt genudsat. Om vi fangede fisk på de tre ture, jeg her har berettet fra, husker jeg ikke...

God sommer og forhåbentlig ses vi på Barsø, den første hele weekend 6.-8. november 2020!



# Mine bonitos på Gran Canaria

Af Uwe Wieschowski

*Uwe Wieschowski fra Sevetal ved Hamborg, som tidligere har været medlem i Sønderjysk Sportsfisker Forening fra 1981-2017, har sendt os følgende beretning fra fisketure på Gran Canaria.*

Vores årlige flugt fra nordtysklands regnvintre med kolde vinde og mørkegrå skyede dage, fører os til Gran Canaria og der til Puerto de Mogan på den sydlige del af øen. For at fiske har jeg altid taget med Randy på hans Cal Rei for at trolle eller fiske på bunden. Denne gang havde Randy ikke mulighed for at fiske med mig, så jeg blev sendt videre til Pedro og hans båd »Fish on« i Pasito Blanco ved Meloneras.

Jeg havde talt i telefon med Pedro og booket 4 udflugter á hver 70 euro. Med i prisen var også transporten fra Mogan til båden og retur igen! Vi fiskede hver dag fra klokken 9-15. Om bord var der rigeligt med øl, softdrinks, dejlige sand-

wich og perfekte fiskestænger med tilhørende fine hjul.

På den første dag fiskede vi bundsnøre, med 2 kroge og blækspruttestykker som agn. På hver fisketur var der 8-10 fiskere om bord. Man fik ikke en følelse af, at der var lidt plads og trangt, tværtimod gav det tid til gode samtaler os fiskere imellem, på trods af mange forskellige nationaliteter.

En af de vigtigste personer ombord, var dæksmanden Pepe, der hjalp med at lande de større fisk, men også fjernede de små fisk fra krogene. Pepe sørgede også hele tiden for, at der var friske agnfisk til rådighed. 3 lange stænger var sat ud bagved båden med agnfisk og små farvede luftballoner som flåd. Stængerne var også tildelt os fiskere.

Min røde ballon eksploderede, da en stor røver pludselig flygtede ned i dybet. Efter en lang kamp med mange udløb, havde jeg en stor barracuda oppe på siden af båden. Min kraftigt bøjede stang blev pludselig rettet ud med et stort smæld, da barracudaen bed forfanget over og hurtigt forsvandt i dybets frihed igen.

Vores sandwich smagte meget godt, men vi oplevede, at øllet nogle gange næsten slap op (alt afhængig af, hvor mange englændere, der var med på fisketurene).

Min anden udflugt var planlagt som en trolling-tur. Jeg blev hentet i Mogan af et andet Hamborg-fiskerpar. Multihjulene og stængerne var plejet og passet

og dækkede hele spektret fra tunfisk til marlin. Vi skulle sejle langt ud og fik denne gang følgeskab af delfiner og store sværme af fugle. Efter vi sejlede forbi en stor sværm fugle, larmede multihjulene og stængerne bøjede sig kraftigt!

De fiskere, der havde fået tildelt stængerne, sprang hen til stangen, og de spændende og sjove fights med kraftige og lange udløb begyndte. Ved landingen af fiskene, var Pepe sikkerheden selv og dejlig at have som hjælper.

Jeg fangede 7 bonitos, der dog ikke var særligt store. Men jeg var lykkelig, da jeg fik nogle gode fights på mit Fin Nor hjul. Anna, som var en fiskekammerat fra Hamborg, fangede 8 bonitos, og fik lov til at hjemtage dem til feriehuse. Nogle blev grillet i haven og resten blev fileteret og frosne transporteret hjem til Hamborg i kufferten.

Næste dags udflugt var stadig med trolling, igen med følgeskab af delfiner og store fugleflokke. Det gik dog trægt for sig og jeg havde kun 3 gange fornøjelsen af, at fighte bonitos. Min grøngule agn var god, idet de andre fangede mindre, end jeg gjorde.

På den sidste dag skulle vi fiske bundsnøre, og jeg havde til opgave, at fange bogafisk, som vi skulle bruge til agnfisk. De lange stænger med luftballoner og agnfisk kom igen i aktion. På min stang landede Pepe efter en lang og hård kamp, min største bonito på cirka 80 centimeter og 3.5 kilo.

Næste år fisker jeg helt sikkert igen på »Fish On« med Pedro. Det var en stor oplevelse.

Med venlig hilsen  
Uwe Wieschowski



## Foredrag om laks

Den 3. marts var der foredrag i Gram klubhus med Torben Brodersen, og der var fint fremmøde fra medlemmerne.

Torben Brodersen er kendt for at lave spinnere af stort set alle materialer, og han fanger fisk på dem – endda mange fisk.

Torben havde mange forskellige spinne-re med, som han viste frem. Man kunne få en masse inspiration til, hvordan man selv bygger spinnere ret billigt.

Det var en god aften med et godt foredrag, hvor Torben kom med en masse info om å-fiskeri og om, hvordan han selv havde knækket koden til at fange mange laks og havørreder i åen.



# HALLMANN

SE BEDRE • LEV BEDRE

find flere butikker: [www.optik-hallmann.com](http://www.optik-hallmann.com)



## SKRYDSTRUP EL-SERVICE

*— strøm er vores styrke*

V/ PETER TRAMM · FABRIKSVEJ 11 · 6500 VOJENS · TLF. 74 54 10 29

**Skrot din gamle bil  
og få kontanter med hjem...  
Vi gi'r op til 2.700,-** **Krogh's Autoophug**

Udsigtsvejen 19 · 6510 Gram  
Telefon 74 82 27 99 · [www.kroghs-autoophug.dk](http://www.kroghs-autoophug.dk)



**DEADLINE**  
Lystfisker nr. 59  
1. august 2020

# OMEGA THERMORUDEN

SIKKERHEDSFILM · SOLFILM  
BUTIKSRUDER · TERMORUDER

## KÆRE MEDLEM

Mod forevisning af gyldigt  
medlemsbevis til  
Sønderjysk Sportsfiskerforening  
ydes der rabat ved køb af  
termoruder eller diverse.

v/Erling Rostermund  
Ribevej 55, Skrydstrup · 6500 Vojens  
Tlf. 40 45 41 69 · erling@omegaglas.dk

## HT AUTOCENTER ER BLEVET TIL OVE'S AUTO

Vi er flyttet i nye lokaler og har skiftet navn til Ove's Auto. Du vil stadig få den samme gode service og vi reparerer stadig alle biler, uanset mærke og årgang – også i garanti-perioden på helt nye biler.

Vi glæder os til at servicere dig og din bil i vores nye lokaler!



### OVE'S AUTO APS

Ørderup Kirkevej 45 Tlf.: 74 83 23 23  
6520 Toftlund www.oves-auto.dk

AutoPartner.dk

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

# Lystfisker - se her!



Moderne vandrerhjem og campingplads – beliggende i naturskønne omgivelser, tæt på attraktive fiskepladser, og kun 10 minutters gang fra Haderslev Centrum. Mulighed for slagtning og indfrysning af fisk samt salg af fiskekort m.v. Vi giver gerne tilbud, incl. forplejning til grupper.

Danhostel Haderslev  
Haderslev Campingplads  
Erlevvej 34  
DK-6100 Haderslev

Tlf.: +45 74 52 13 47  
haderslev@danhostel.dk  
www.danhostel-haderslev.dk



## HT Autocenter

Dit Automester værksted og Antirustcenter i Sønderjylland

## UNDERVOGNSBEHANDLING Vi tilbyder livslang garanti!



Se mere på:  
[www.arnumautomester.dk](http://www.arnumautomester.dk)



Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens  
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

HT Autocenter  
AutoMester Stensbækvej 13A · Arnum · 6510 Gram  
Tlf.: 74 82 65 00



# Dyringkær Put & Take

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober



Medlemmer af  
Sønderjysk  
Sportsfiskerforening  
**50%** på prisen!

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev